



PRIMEUR

DE NIEUWE EU LANDEN

Wo 13.06.2018 – Vr 22.06.2018
10 dagen



Cruise bootoverzet:

Tallin-Stockholm

Malmö-Travemünde

- 2 x avondeten aan boord
- 2 x ontbijtbuffet aan boord
- 2 bed-binnen cabine



Hotelovernachtingen:

- 1 x overnachting in half pension in Duitsland ***
 - 1 x overnachting in half pension in Hotel Gaja ***
 - 1 x overnachting in half pension in Hotel Eva ***
 - 1 x overnachting in half pension in Hotel Europe City Vilnius ***
 - 1 x overnachting in kamer met ontbijt in Hotel Amberton Klaipeda ***
 - 1 x overnachting in half pension in Hotel Ibis Styles Riga ***
 - 1 x overnachting in half pension in Hotel St Barbara ***
- comfortabele kamers met douche of bad en wc



1x 3 u stadsgids in Vilnius

1x 2 u stadsgids in Klaipeda

1x 3 gangenmenu in Klaipeda

1x halve dag gids met boottocht

1x 3 u stadsgids in Riga

1x 3 u stadsgids in Tallinn

hoteltaxen

Prijs: 1195 € single toeslag = 250 €



Woensdag 13.06.2018 Lommel – Magdeburg 530 km

In de vroege ochtend vertrekken we vanuit Lommel met onderweg vrijblijvende tussenstops richting de omgeving van Magdeburg. Hier heeft u kans om de stad op eigen tempo te verkennen. Daarna rijden we naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.



Poznan

Donderdag 14.06.2018 Magdeburg - Poznan 390 km

Na een heerlijk ontbijt rijden we naar Poznan (Posen) waar we iets na de middag zullen aankomen. De stad Poznan biedt vele verborgen attracties voor haar bezoekers. De middeleeuwse markt, die als enige is overgebleven als historische markt heeft een kenmerkende flair. Het stijlvolle renaissance stadhuis, de kathedraal van de heilige maagd. Hier krijgt u een eerste indruk

van Polen.

Vrijdag 15.06.2018 Poznan – Torun 420 km

Vandaag rijden we na ons ontbijt van Poznan naar Torun, een 13e eeuwse stad. Torun werd als snel een



Torun

commercieel centrum. Voor vele jaren een Hanzestad en gebouwd met veel fascinerende gebouwen en monumenten die de dag van vandaag nog vele bezoekers trekt van over de hele wereld. Laat uzelf betoveren en bezoek zeker de WC toren, het oude stadhuis en het monument van Nicholas Copernicus, de sterrenkundige geboren te Torun. Bij de stadspoort ligt aan de kade een boot die voor een kleine prijs een rondvaart van 40 minuten maakt over de Wisla. Zo maak je kennis met Torun vanaf het water. Zeker een aanrader. Avondmaal en

overnachting in ons hotel.

Zaterdag 16.06.2018 Masuren – Vilnius 340 km



Vilnius



Vandaag gaan we Vilnius ontdekken, de kosmopolitische Litouwse hoofdstad. In het sfeervolle historische stadshart, opgenomen in de UNESCO werelderfgoedlijst, zien we talloze middeleeuwse, gotische en barokke gebouwen. Op het gezellige en drukke plein voor de kathedraal bewonderen we de imponerende façade van de kathedraal, met de kapel gewijd aan de Litouwse beschermheilige St Casimir. We zien de St Anna kerk, die Napoleon zo mooi vond dat hij wenste dat hij hem in de palm van zijn hand mee terug kon nemen naar Parijs. De stad herbergt nog meer moois, zoals het Gediminaskasteel, de oude universiteit en het presidentieel paleis. Alle hoogtepunten passeren de revue. Na de stadsverkenning is de middag in Vilnius helemaal aan U ! Proef de unieke sfeer in de knusse 'staat' Uzipis, een eigenzinnige kunstenaars- en studentenwijk met een eigen grondwet,



een eigen volkslied, vier vlaggen (voor elk seizoen één) en een eigen bisschop.

Beklim de toren van het kasteel voor een mooi uitzicht over de stad en dool door de

smalle straatjes in Old Town of de joodse wijk. U kan winkelen op de boulevard Gedimino Prospektas in de winkelwalhalla Akropolis.

Zondag 17.06.2018 Vilnius – Klaipeda 320 km



Vandaag brengt ons de rit verder naar Klaipeda. Klaipeda werd pas in 1923 onderdeel van Lithouwen en had een lange geschiedenis als Duitse stad genaamd Memel. De gids geeft ons een mooi beeld van deze oude stad en haar geschiedenis. De architectuur van de stad valt op door zijn vele houten of halfhouten gebouwen met een Duitse uitstraling. S' middags kan u genieten van een typisch Litouws diner. In de

namiddag vrije tijd in deze mooie stad.



Klaipeda

Maandag 18.06.2018 Klaipeda – Couronian duinen – Riga 380 km



Vandaag rijden we richting Riga, de Letse hoofdstad. Maar vooraleer we in Riga aankomen maken we een tussenstop bij de Koerse Schoorwal, een smal 100 km lang stuk land tussen de Baltische zee en de Koerse haf met kleine vissersdorpjes, bossen en eindeloze zandduinen. Hier kan u genieten van het adembenemende landschap met zijn unieke sfeer.

Dinsdag 19.06.2018 Riga – Parnu – Tallinn 310 km



Riga



Na een deugddoend ontbijt rijden we verder naar Riga. In de middeleeuwse stad wandelen we door de prachtige smalle straatjes en zien we oa “de drie gebroeders”, één van de oudste huizen van het land, gebouwd in de 15^{de} eeuw. Een gids vertelt u interessante weetjes over het Riga kasteel, tegenwoordig de zetel van het parlement, het Nationale operahuis en de Zweedse poort uit 1698. De Dom is in 1226 ingewijd en is de grootste kathedraal in de Baltische staten. Het imposante bouwwerk is een mengeling van diverse bouwstijlen. De Sint-Petrus kerk, een goed voorbeeld van de gotische architectuur in de Baltische staten werd ooit gebouwd met de bedoeling de belangrijkste kerk in de stad te worden. Van Riga rijden we verder via Parnu naar Tallinn waar we in de late avond zullen toekomen.

Woensdag 20.06.2018 Tallinn – veerboot



Tallinn



Tallinn is een van de best behouden middeleeuwse steden van Noord-Europa. De legendarische Vikingen stichtten de stad en later groeide Tallinn uit tot een rijke en levendige havenstad. In het grotendeels autovrije stadshart wandelen we door klinkerstraatjes, langs pastelkleurige huizen en oude stadsmuren met in totaal maar liefst 26 wachttorens. We ontdekken er diverse hoogtepunten, zoals de orthodoxe Alexander Nevski-kathedraal op de Toompeaheuveld en het raadhuisplein met het fraaie gotische stadhuis. Ook zien we het barokke Kadriorgpaleis, gebouwd door tsaar Peter de Grote. 's Middags heeft u vrije tijd. Geniet van de boeiende mix van historie met een modern tintje; de stad kent ook trendy cafés, restaurants en winkels. Een bijzonder charmante Hanzestad met een heel eigen flair.

Omstreeks 18u00 schepen we in voor een nachtoverzet naar Stockholm, Zweden.



Donderdag 21.06.2018 Stockholm – Malmö 620 km

Omstreeks 10u00 komen we terug aan op het vasteland. Vandaag staat een rit doorheen Zweden op het programma. Via Norrköping, Linköping, Granna en Jönköping naar Malmö. Om 22u00 vertrekt in de haven onze veerboot richting Travemünde, Duitsland.

Vrijdag 22.06.2018 Travemünde – Lommel 570 km

In de ochtend bereiken we Travemünde en rijden we met verschillende tussenstops huiswaarts. Einde van een ware ontdekkingstocht !